

Artikel i Fyns Amts Avis 5. maj 2010



Klimaks på tur 3 i Allan Harsbos cykelguide over Ærø er ankomsten til Voderup Klint. Man skal passe på ikke at blive kold efter den varme cykeltur. Foto: Stig Søndersø

Test af cykelguide fik næsebor op i gear

Lugtesansen kom på arbejde da avisen i går testede en af fem ruter i ny cykelguide over øen

Ærøskøbing/Voderup: Skyerne driver hastigt over himlen, da jeg hopper i sadlen foran Netto i

Ærøskøbing.

Her begynder tur 3 i den nye cykelguide over øen, ”Fem cykelture på Ærø”, som Fyns Amts Avis har sat sig for at prøvekøre.

Guiden er skrevet af den gamle ærøbo Allan Harsbo, fordi han mente, der manglede en oversigt over cykelruter på øen. Derfor udvalgte han fem af sine

favoritter fra sin ungdom, som han har illustreret i bogen via kort og beskrivelser af historiske, geografiske og kulturelle forhold.

Tur 3 er på 17,2 kilometer og går fra Ærøskøbing over Tranderup til Voderup Klint og tilbage til Ærøskøbing via Olde.

Kirsebærtræer, tang og hav

Netto forsvinder i baggrunden, mens jeg kører det første korte stykke ad Vestre Allé for så at dreje til venstre ad den smalle Vråvejen.

På vej ud af byen rammer den sødlige duft af blomstrende kirsebærtræer mig.

Det er tydeligt at foråret er her – alle tegn, som den syngende lærke, mælkebøtterne og solen er på plads, men blæsten bider stadigt køligt i kinderne.

Det afholder mig dog ikke fra at tage en tidlig pause, der hvor Vråvejen går over i Øsemarksvej. Her møder jeg en helt anden duft – nemlig tang og saltvand fra bugten ved Borgnæs, der ligger ti meter fra vejen.

Derfra cykler jeg videre op ad Præstens Vej – en pæn stigning, der slutter ved den gamle Tranderup Kirke.

Gylle, geder og nyslået græs

Kort efter, på vej ned ad Tranderupgade, fanger tre nye dufte – eller måske rette lugte – min opmærksomhed. Først gylle og lige efter geder, begge fra en nærliggende gård.

Selvom lugtene er en del af charmen ved en tur på landet, så føles duften af nyslået græs alligevel lidt befriende. Den fornøjelse får jeg kort før, jeg drejer ad Holmevej på vej mod tur 3's største "attraktion" nemlig Voderup Klint.

Her hviler jeg mig til den flotte udsigt, før jeg kører tilbage til Ærøskøbing via Olde, Kringholme og Snekkemose. Alt i alt en dejlig tur, hvor de mange dufte og dyr har været en lige så stor del af oplevelsen som seværdighederne.

Af Stig Søndersø



Der er mange muligheder for at få et lille hvil i naturskønne omgivelser på cykelguidens Tur 3. Her tager journalisten et par dybe indåndinger havluft, før han tramper videre mod Voderup.

Foto: STIG SØNDERSØ